



Wandeling van 15 km
Duur: minimaal 4 uur
Start: vanaf Finca Las Abubillas

Wandelroute van 15 km langs de Rio Almonte: zeer fraai, afwisselend, waarvan de ruim 5 km langs de rivier **uitdagerend** genoemd mag worden.

Regelmatig zult u hier hekjes en afrasteringen moeten zien te passeren, maar met een normale conditie zal dit geen onoverkomelijke problemen opleveren.

De wandeling start bij de uitgang van onze Finca. U slaat hier linksaf en loopt de eerste paar honderd meter langs de provinciale weg. Bij de eerste mogelijkheid om linksaf te slaan gaat u links.

Na een paar honderd meter splitst dit pad zich; (rechtdoor en linksaf) houdt links aan. Blijf dit pad volgen, links en rechts zijn meer open dehesas, waar normaal gesproken koeien lopen te grazen. Het pad maakt een paar hoekige bochten.

Aan het eind van het pad gekomen staat u voor enkele hekwerken. Links ziet u een schuurtje. U neemt op dit punt het pad dat min of meer rechtsaf lijkt te gaan. Ga door het hek en sluit dit weer. U bent nu in open terrein, begroeid met bezembrem. Dit paadje maakt vrij snel een bocht naar links en via dit pad daalt u af naar de Rio Almonte. Beneden aangekomen ziet u de rivier, of wat er van over is liggen (afhankelijk van het seizoen). U heeft er nu ruim vijf kilometer opzitten.

U volgt de rivier stroomopwaarts, dat is naar links (in zuidelijke richting). Op dit traject moet u zelf uw weg langs de rivier vinden en met regelmaat over een afrastering zien te geraken. Misschien komt het u beter uit hier of daar door de rivier te waden/lopen omdat de overkant gemakkelijker lijkt..... U volgt de rivier gedurende ruim vijf kilometer, waarna u bij drie bruggen komt: de eerste is een oude Middeleeuwse brug met een prachtig in graniet gehouwen wapenschild. De vlak daarbij gelegen brug is de brug waar het autoverkeer van Jaraicejo richting Trujillo overheen gaat. Dit is de oude snelweg Madrid-Badajoz (N521). Het grote hoge viaduct verderop voert de nieuwe snelweg (A5) over de Rio Almonte.

Het is nu nog vier kilometer terug naar onze Finca. Vanaf de oudste brug gaat u naar links en volgt u een berijdbaar pad omhoog dat u op de provinciale weg brengt. Houdt links aan. Na een halve kilometer maakt de weg een scherpe bocht naar rechts.

Een paar honderd meter verderop kunt u links een pad inslaan, dat min of meer evenwijdig aan de N521 loopt *. Hier loopt u rustiger. Het pad wordt omzoomd door oude muurtjes en kleine finca's van de dorpsbewoners. U komt vanzelf in Jaraicejo uit. Zodra u in het dorp weer op de doorgaande weg stuit (Ex.385) slaat u linksaf en komt u vanzelf weer bij de ingang van Finca Las Abubillas.

* *In plaats van dit ommuurde paadje in te slaan, kunt u ook gewoon langs*

de provinciale weg blijven lopen. Aan uw linkerhand komt u langs MontBlanc, waar u iets te drinken of te eten kunt bestellen.

Finca Las Abubillas – www.extremadura-spanje.com – 0034-608.31.12.86