



Wandeling van 20 km: naar Garganta del Cubo
Duur: minimaal 5/6 uur
Start: vanaf Finca Las Abubillas

Kenmerken: afwisselende wandeling, gemakkelijk te lopen, weinig hoogteverschillen, brede paden, geen rondwandeling, dus dezelfde heen-en terugweg. Op zich geen bezwaar; het landschap ziet er terug altijd anders uit dan op de heenweg. U loopt door velden vol opgeschoten bezembrem, langs eeuwenoude kurkeiken, langs lege velden, door open terrein..... Aan het eind van uw wandeling staat u aan de grens van het Nationaal Park Monfragüe.

U loopt deels over boerenpaadjes, zo nu en dan zou je gepasseerd kunnen worden door een boer op weg naar zijn geiten/schapen/zwarte varkentjes of zijn moestuin.....

Het pad is ooit perfect bewegwijzerd geweest; u zult met regelmaat de geel/witte bewegwijzering zien. Zoeklopen kan nooit; de oude snelweg naar Madrid, die bijna niet meer gebruikt wordt, is altijd ergens in de buurt.

Vanaf de Finca loopt u naar de kerk in het dorp. Naast de kerk loopt u onder de boog door (over die boog liep vroeger de bisschop van de kerk naar zijn onderkomen, als hij hier op vakantie/doorreis was). Rechts onder de boog ziet u een bord met de route aangegeven die u gaat lopen. U loopt rechtdoor het dorp uit (langs bar la Frague, waar u evt. nog een kop koffie nuttigt). U blijft dit pad volgen het dorp uit; dit pad maakt een ruime bocht naar rechts (u passeert hier aan uw rechterhand een groen hek). U heeft hier een mooi uitkijkje op Jaraicejo en omgeving. Het pad stijgt, blijf dit pad gewoon volgen (u ziet ook met enige regelmaat de bewegwijzering geel/wit) U komt o.a. langs de ingang van Finca 'El Coto'. (lees notitie 1) Bij deze ingang buigt het pad naar rechts. Gewoon het pad blijven volgen. Nu loopt u tussen velden vol jonge aanplant van kurkeiken door. (notitie 2) Op dit pad ziet u verderop aan uw linkerhand een jong aangeplante olijfgaard; vrijwel direct na deze olijfgaard gaat u linksaf. Zou u uitkomen op de grote weg, dan bent iets te ver doorgelopen, dus even terug.

Een stukje verder komt u uit bij een tweesprong. Het hoofdpad buigt naar rechts (naar voormalige vuilnisbelt). Maar u kiest hier voor het kleinere pad rechtdoor, dit zandpad daalt af. Ook hier geldt: komt u op de grote weg, dan bent u iets te ver doorgelopen.

Na 100 meter loopt u aan beide zijden tussen de kurkeiken door: schitterend in het jaar dat ze geschild zijn. Weer even later loopt u een klein stukje parallel aan de oude NV naar Madrid. U komt op het asfalt terecht, u loopt over een brug (notitie 3). Gewoon uw weg rechtdoor vervolgen. U loopt een paar honderd meter langs/over de zeer stille autoweg. U heeft er al zes kilometer opzitten.

U neemt het eerste pad naar links (dus niet langs het water), hier staat een bordje 'Reserva de Biosfera' (notitie 4). Pad gewoon weer blijven

volgen. U komt bij een splitsing, neem het rechter pad. U ziet hier een laag paaltje met de geel/witte bewegwijzering. (mooi uitzicht achterom) Het gebied waar u vanaf nu doorheen loopt zit vol edelherten. Zelfs overdag maakt u kans op grazende edelherten. U komt later op een plek met veel bewegwijzeringbordjes. Houd hier links aan: naar Garganta del Cubo; u hoeft nu nog maar 1,7 km te dalen. Garganta del Cubo stelt op zich niet veel voor; het is een soort vernauwing van de rivier, die de meeste maanden van het jaar droog staat. U ziet er enkele schuurtjes, die zeer in verval zijn. Toch worden ze soms nog gebruikt. Het is leuk hier wat rond te struinen. Het is een gigantische puinhoop. U vindt er een moestuin aan de overkant van het water (klein bruggetje). Over het bruggetje staat u in het voor toerisme afgesloten deel van het Nationaal Park Monfragüe. In dit dal (vaak bij de moestuin) heeft u grote kans om edelherten te zien. (heel stil zijn)
Prima plekje om je lunch/koffie te nuttigen.....

Notitie 1: Finca 'El Coto': Dit is een Finca van enige duizenden hectares groot. Er staan twee grote cortijos = landhuizen op gebouwd, voor als de familie zo'n drie keer per jaar een weekendje komt jagen met vrienden en bekenden. Het terrein wordt, zoals vele terreinen hier in de omgeving, verpacht aan boeren die er hun vee op houden. El Coto staat wijd en zijd bekend vanwege zijn enorme hoeveelheden wild: edelherten, wilde zwijnen en moeflons.

Notitie 2: Nieuwe aanplant komt u veel tegen in Extremadura. Na zo'n 10 jaar mag de boer er vee plaatsen; eerder zou het vee de zeer langzaam groeiende boompjes verorberen.

Notitie 3: Het water onder de brug komt na 1 km uit bij een stuw. U kunt daar natuurlijk tijdens uw vakantie een keer een kijkje gaan nemen.....Het drinkwater dat wij gebruiken op de Finca komt daar vandaan. De Arroyo de la Vid is op veel plekken afgedamd. De enige Spaanse rivier die niet is afgedamd is de Rio Almonte (zie andere wandelingen) Als je in september bij het stuwmeer staat, dan hoor je burlende edelherten van Finca El Coto.

Notitie 4: Reserva de Biosfera is een beschermde bufferzone rondom het Nationaal Park Monfragüe.

Finca Las Abubillas – www.extremadura-spanje.com – 0034-608.31.12.86